

Faster Boldklub og Gymnastikforenings 125 års jubilæum d. 9. juni 2018

Det er med stor glæde, at vi i dag holder denne 125 års jubilæums reception, og vi er rigtig glade for, at der er så mange, som har lyst til at fejre dagen med os.

Nu vil jeg prøve, at give et indblik i klubbens historie.

Klubben startede i 1893, med navnet Faster Skytte- og Gymnastikforening. Det primære var skydningen og fysisk træning, man skulle jo skabe nogle gode fædrelandskæmper. Og gymnastikken var noget være pjat.

I 1893 byggede man forsamlingshuset i Astrup, der hvor Anders Kousgaard senere drev cykelforretning. og så blev der lagt op til ladegymnastik. Og det var også omkring den her tid, hvor pigerne begyndte at deltage. Og man tager til den første opvisning, hvor pigerne selv havde syet fanen.

For at få penge til driften af foreningen, lavede man lotteri og dans, hvor pigerne syede gaver til lotteriet, og Svend Bendtsen spillede op til dans i hans fars vognport.

Pengene blev især brugt til redskaber, og det forlyder at gymnasterne blev så dygtige, at de deltog i konkurrencer for gymnastikhold..

Og skytterne hentede mange mesterskaber og fine præmier hjem, og det vidner de mange pokaler og sølvplader på den gamle fane på.

I 1905 blev forsamlingshuset bygget i Faster, og gymnastikforeningen flyttede sin aktivitet derop, og var der indtil central skolen i Astrup blev taget i brug i 1966.

I 1928 bliver skytterne og gymnasterne skilt og det største problem var den fane, som pigerne havde syet, men skytterne holdt på det var deres, og de fik den. Faster Gymnastikforening blev så oprettet, og ved gymnastikopvisningen blev den nye fane indviet, vores den gamle i dag. Man indførte også folkedans og skjolddans, som gav ekstra kolorit på opvisningen og afslutningen på vinterens arbejde.

I 1943, til 50 års jubilæet, fik Faster Gymnastikforening rosede ord med på vejen, om at de altid var i første række og blandt de bedste når kampen om kredsens hold blev udkæmpet, og bedre gymnastik skulle man lede længe efter.

I 1943 tog man også håndbold med ind i foreningens aktiviteter, først for pigerne, men senere også for karlene. Man prøvede også med idrætsmærkeprøver og atletik efter krigen, men atletikken slog ikke an. Omkring 1958 slår gymnastikforeningen sig sammen med ungdomsforeningen, som også havde været en livskraftig og velfungerende forening, dette gjorde de for, at de begge havde faldende medlemstal.

I 1963 sker der endnu en fusion for Faster gymnastikforening, det er her de slår sig sammen med Faster Boldklub, som på dette tidspunkt er en voksende forening fra 1915. Og det er i 1963 at foreningen får navnet Faster Boldklub og Gymnastikforening.

Faster Boldklub spillede deres kampe på lejede græsmarker rundt om på de forskellige gårde, Men i 1941 køber de et stykke jord i Faster af Mads Bendtsen. Udgifterne til køb og anlæggelsen af banen kostede 6.200 kr, hvor der blev samlet 3.200 kr. ind i sognet, og dengang var der også en masse frivillige som stillede op til at gøre et stykke arbejde. Og man indviede banen i 1943, og i 1945 var banklånet indfriet.

I 1958 spillede Faster sig op i den nyoprettede serie 2, kan nok ikke sammenlignes med serie 2 i dag, men det gav kun 2 point, så der var nedrykning og det var der også året efter, men det var vist okay, da der ingen træning var.

Da så skolen i Astrup blev bygget med sportsplads og gymnastiksal, var det helt naturligt, at Faster Boldklub og Gymnastikforening flyttede derop. Anlægget i Faster købte kommunen for 16.000 kr. , som blev sat på en konto i andelskassen, og man skulle kun bruge renterne i foreningens arbejde, og den konto findes stadig og er vokset betydeligt.

I denne tid kneb det med gymnastikken, og man havde sommerhåndbold, denne tid var jo før sportshallerne tog deres indtog. Og fodbolden spillede i serie 4.

I 1971 vedtog man at Sædding/Astrup skulle overtage håndbolden og vi skulle så koncentrere os om fodbolden og gymnastikken. Og det bliver helt overdraget i 1984, med en mundtlig aftale mellem de 2 klubber.

I tiden indtil nu kom klubbens indtægter stort set fra bankospil og fester. Men der blev så bestemt , at nu skulle medlemmerne til at betale kontingent, så man bedre kunne dække deres aktivitetskrav.

Det var også først i 70'erne at fritidsloven kom, som betød, at kommunerne skulle yde et tilskud til idrætsforeninger, og det gav virkelig en boost til foreningen.

I 1973 begynder pige fodbolden og det var en stor succes. Og det var også denne tid indedørsfodbold blev startet op.

I 1974 får FBG sit første klublokale. Det er pedelboligen på skolen, der bliver ledig, da pedellen selv bygger hus. Lokalerne blev delt med 3 andre foreninger, så det blev startet på et rigtig god social samvær.

I 1976 fik vi etableret lysanlægget på stadion Der blev igen trukket på frivillige arbejde. Og der blev samlet ind i sognet, hvor der var en stor opbakning, Kommunen gav tilskud med krone til krone princippet, og så fik vi tilskud fra tipsmidlerne.

I 1976 startede vi også op med familiesvømning for første gang, det var et tiltag som varede i 4 sæsoner.

I 1977 fik vi så vores klubblad, som Erik Petersen startede op, og da han trak sig ud af FBG i 1983, efter 17 aktive år, fik vi nedsat bladudvalget, hvor Lisbeth Laursen og Annette Hindhede gjorde bladet til det, den er i dag.

Det var i begyndelsen af 80erne at gymnastikken fik en optur, hvor Jan Jansen var primus motor. Der blev købt trampolin og forskellige madrasser. Og mor/barn hold, springhold og arobic blev oprette, og det trak rigtig mange deltager. Og gymnastiksalen blev proppet op med tilskuere til den årlige opvisning.

I 1986 prøvede klubben igen med atletik, hvor Jens Ejnar Olesen var ophavsmand. Og der blev lavet et nyt og flot atletikanlæg i 1989, igen med frivillig arbejde. Anlægget var også til stor glæde for skolen. Desværre måtte vi lukke atletikafdelingen ned i 2010 pga manglende tilslutning.

Men som klubben voksede blev der brug for mere omklædningsrum. Så igen stod sognet sammen. Vi fik lavet en indsamling, og der blev trukket på frivillig arbejde. Så i 1986 kunne vi indvie de nye omklædningsrum.

Men der gik ikke lang tid, før man igen kom i byggetanker. Man ville gerne have en kantine/klublokale, så man rigtig kunne dyrke det sociale. Så det blev bygget i forlængelse af omklædningsrummerne, og i dag er det så blevet til vuggestue.

Der blev igen trukket på frivillig arbejde, men da klubbens økonomi var god, blev der besluttet, at vi selv skulle betale byggeriet, men var da glade for, at kommunen bestemte sig for at støtte projektet. Så i 1991 blev kantine indviet.

I 1992 fik vi etableret kridtbanden, og det er et udvalg, som gør et stort stykke arbejde for klubben. De er selvsupplerende, og tror der er venteliste, mon det er opstartsmødet, det har ry for at være et rigtig hyggelig arrangement.

I 1993 blev vi kåret til årets fodboldklub af vestjysk dommerklub, og det var en rigtig flot hæder. I 1995 får vi tribunen lavet, hvor der selvfølgelig igen er stor opbakning til at hjælpe. Og den er i år blevet moderniseret af herreseniorene, hvor Per, Niels og Olav Tylvad har været tovholder.

Vores sportsuge løber langt tilbage, hvor vi startede med at arrangerer sammen med Sædding/Astrup, hvor der var fodboldkampe og sankt Hans.

I 1982 starter Per bildysten op , og det er en tilbagevendende begivenhed, den dag i dag.

I 1988/89 få vi tilføjet børnedyrskue, kræmmermarked. Og i 1989 afholder vi den første sommerfest. Det var en kurvefest i Faster forsamlingshus, hvor det var Erik Kjeldgaard, Mads Madsen og Lisbet Bakmann, der var festudvalget. og de efterfølgende år blev til teltfeste med forskellige temaer. Sportsugen lever endnu og vi er lige nu ved at afslutte endnu en med en sommerfest i aften.

I 1990 var der VM i fodbold, og der fik vi startet gedefodbold op til sportsfesten. Men da folk gik lidt for meget op i det og kom galt afsted varede det kun et par år. Så i 1993 startede vi gaderundbold.

I 1992 startede Børnediskotek, som Ninna Larsen, Kim Engrob, Hardy Jensen og Inge Marie Bubel startede op.

I 1996 kom cykelsponsorløb og friluftsgudstjenste på programmet. Og ellers har der i årenes løb været Garden pulling, spejdernes dag, bingoløb i Ejstrupsøerne, ølsmagning, dameaften og meget mere.

I 1999 fik vi lavet bandebane. Den blev finansieret ved tilskud fra fonde og offentlige puljer og så cykelsponsorløb. Og så selvfølgelig frivillig arbejde. Den blev flyttet , da

aktivitetshuset blev bygget og så er den her i 2016 blevet renoveret, hvor Erik Kjærsgård og Jan Hansen gjorde et stort stykke arbejde.

Damefodbolden kørte rigtig godt i mange år, i 1988 rykkede de op i serie 2, og i 1997 spillede de i Jyllandsserien. Men desværre kun i en sæson, havde rigtig svær ved at få spiller. Man oprettede så FBHS i 1999. Et samarbejde med Faster, Borris, Hanning og Skjern. Det var et godt tiltag, og der var et godt sammenhold på trods af de forskellige klubber, men det holdt kun i 2 år. Igen var ikke spiller nok.

Man holdt dog gang i Damefodbolden i FBG, ved at tilmelde 7 mands hold. I mange år har der været 2 seniorhold et ungt hold og så et lidt ældre hold. Lige nu kan vi mønstre et 7 mands hold med spiller fra både Astrup, Borris og Hanning.

Oldboys fodbolden holder lige nu en pause. Der er også problemer med at få spiller nok. Men har fungeret rigtig godt i mange år. De toppede nok i 2007, hvor de blev landsmester. Der blev kun spillet kampe. Det var kun her de sidste år der kom træning på programmet, da de unge piger tilbød at træne med dem.

HerreSeniorfodbolden har igennem den sidste tid svinget mellem at være i serie 3 til 6, men lige nu spiller de i serie 2, eller bliver det mon serie 1, og det er jo rigtig flot, da det er noget af det bedste i kommunen. Men der har også gennem tiden været svær at få spiller, så i 2003 laver vi en delvis fusion med Hanning Boldklub.

Ungdomsårgangene blev mindre så for at sikre, at vi fortsat kunne tilbyde hold i de fleste årgange er der etableret et samarbejde med Borris og Hanning. I 2000 begyndte vi med at ungdomsspillerne kunne få deres egen spillebluse, det har været en vældig god tiltag.

Gymnastikken har igen fået et opsving, og det skete især da vi fik aktivitetshuset i 2004, hvor faciliteterne blev fantastiske, med springgrav og air track.

Vi kan jo lige nævne at i 2003 startede mix-sjov op, det der i dag hedder sved på panden. Også på gymnastiksidens har man valgt, at samle ressourcerne og har her etableret et uformelt samarbejde med Rk.Mølle.

Det er dejlig at se hvordan holdene arbejder sammen, og jeg vil sige, at hallen nu er proppet op med tilskuere til opvisningen, og udvalget er gode til at få gæstehold til at komme og give kolorit på opvisningen.

Jeg synes det er en dejlig forening, hvor jeg føler at alle bliver hørt og får deres ønsker tilgodeset, såvidt det er os muligt.

Og det synes jeg også det vidner på, med alle de aktiviteter som er startet op i tidernes løb. For jeg kan jo også nævne målaktier, dillefant, passiv medlem, julekort, klubdragter, banko, volley, familiesvømning, FCM samarbejdet, beachvolley, aktivitetsdag i julen, træningsdøgn. Og jeg kunne jo blive ved.

Klubben har i dag 311 medlemmer, hvoraf de 222 medlemmer er under 25 år.

Jeg vil gerne takke alle frivillige, som igennem alle årene, har tilbudt deres tid og arbejde til klubben.

Og skolen for den gode samarbejde, der har været siden 1966.

Sponsorer for altid den store velvillighed. Hvis ikke I har været der, havde FBG ikke eksisteret i dag.

Så det er med stor glæde at jeg kan ønske os alle sammen tillykke med jubilæet.

Da jeg synes, at min fortælling vidner på at vi har stået sammen gennem alle årene og fået en fantastisk forening, hvor vi kan tilbyde sognets beboere fysisk og social samvær.

